

Helende Cirkel



"Het mooie van de cirkel is dat we elkaars ruggen niet zien. We zien alleen elkaars schoonheid en dat is de kracht van de cirkel."

Angaangaq Angakkorsuaq

Het is een oeroude traditie om in een cirkel bij elkaar te komen. Wij ontmoeten elkaar op ooghoogte en delen wat binnen in ons leeft. Jouw verhaal is mijn verhaal en mijn verhaal is jouw verhaal. Daarom is het helend voor ons om naar elkaars verhaal te luisteren.

Ik nodig je uit om in een helende cirkel bij elkaar te komen om:

- met elkaar te delen,*
- naar elkaar te luisteren,*
- elkaar in ons wezenskern te zien,*
- in een ritueel met jouw voorouders te verbinden.*

Van harte welkom!

Datum: zaterdag, 31 oktober 2020

Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

Meld je aan!

Contact: *Christiane* ~ 06-23328946 ~ www.chilgenberg.nl